

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

HET NAZISME IN DUITSLAND

DUITSLAND was een republiek geworden en kon de nederlaag van 1918 niet aanvaarden. Geografisch was het Duitse territorium kleiner geworden, economisch was Duitsland geruineerd, militair ontwapend en politiek stond het zeer wankel. Er waren Duitsers die hun land opnieuw groot en sterk wilden maken en er waren er zelfs die er aan dachten Europa te domineren! Het Duitse nationaal-socialisme was voor Europa gevaarlijker dan het Italiaanse fascisme.

HAKENKRUIS

DE nationaal-socialistische beweging breidde zich bliksemsnel uit over heel Duitsland en in 1932 reeds stelde Hitler zich kandidaat om Hindenburg op te volgen. Op 30 januari 1933 werd hij tot rijkskanselier benoemd. Op 27 februari, op de vooravond van de verkiezingen, brandde de Reichstag uit. Hitler beschuldigde er de communisten van het gebouw te hebben in brand gestoken. Het werd de aanleiding tot de vervolging van tegenstanders. De gemeederen werden opgezweept en Hitler haalde de overwinning bij de verkiezingen. 288 nat.-soc. deden hun intrede in de Rijksdag! Toen Hindenburg in aug. 1934 stierf, werd Hitler meester van Duitsland. Hij liet zich Führer noemen, en hij gaf Duitsland de hakenkruisvlag.

HET TWEEDE RIJK

IN 1925 werd de oude maarschalk von Hindenburg, overwinnaar van Tannenberg, bij plebisciet president van de Duitse Republiek. Politiek was de situatie eerder verward. Er was het rode front van de communisten, het ijzeren front opgericht door de socialisten in 1931, er was het grijze front van de militaristen of de Stahlhelmen. En ten slotte verscheen de bruine garde, de bruinhemden van Hitler, op het toneel.

ADOLF HITLER

ADOLF HITLER, de stichter van de N. S. D. A. P. (National - Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei) werd geboren te Braunau-am-Inn in Oostenrijk. Hij was arm, net als Mussolini. Hij wou schilder worden, liet zich in 1914 als vrijwilliger bij het Duitse leger inschrijven en bracht het tot korporaal. Hij werd vrij ernstig gewond en was zelfs een tijdlang blind door gasvergiftiging. Hij was als volkstribuun in de wieg gelegd. Hij was zeer welsprekend en wist de massa tot geestdrift te brengen en op te zwepen. In 1923 waagde hij een putsch, maar die mislukte en hij werd in de gevangenis opgesloten waar hij het eerste deel van «Mein Kampf» schreef.

DE DICTATUUR

OM zijn gezag te handhaven steunde Hitler op de macht. Naast het leger — de Wehrmacht — organiseerde hij de paramilitaire stoottroepen. Er was allereerst de S.A. of Sturm Abteilung en er was de S.S. of Schutz Staffel. De leden van de S.S. waren niet in het bruin maar in het zwart gekleed. De hoge staatsambten lei Hitler in handen van zijn trouwe vrienden. Rudolf Hess werd minister van Binnenlandse Zaken, Jozef Goebbels kreeg de Propaganda en Hermann Goering het Leger.

HET DERDE RIJK

ALLE andere politieke partijen verdwenen uit Duitsland, de Rijksdag werd uitgeschakeld en de mensenrechten met de voeten getreden. Op 30 januari 1934 verenigde Hitler alle Duitse staten — er waren er 17 — tot een groot geheel. Al deze staten waren nog slechts provincies. Het bestuur voor heel Duitsland werd gecentraliseerd. De slogan was : Eén volk, één rijk, één führer! De Hitler-groet (Heil Hitler) werd ingevoerd. Het was het begin van het Derde Rijk.

WORDT VOORTGEZET